

## Aanwijzingen voor de organisatie van Eeuwigheidszondag

(versie november 2020)

### Vorbereiding

- De scriba houdt gedurende het kerkelijk jaar een lijst bij van gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Op deze lijst staan: naam, geboortedatum, overlijdensdatum, leeftijd, correspondentieadres en wijkouderling van de overleden gemeenteleden. **(NB: met name het correspondentie-adres is van belang)**
- De scriba schrijft omstreeks half oktober voor elke familie van een overleden gemeenteled een brief. In deze brief wordt uitleg gegeven over Eeuwigheidszondag en worden de nabestaanden uitgenodigd om bij de dienst op Eeuwigheidszondag aanwezig te zijn. Zie de brief onderaan dit document. De scriba ondertekent deze brieven en levert die af bij de wijkouderling(en).
- Uiterlijk eind oktober overhandigt de wijkouderling deze brieven aan de nabestaanden (indien zij in Tollebeek of Urk wonen) of verstuurt de scriba deze brieven naar het correspondentieadres van de overleden gemeenteleden.
- Uiterlijk anderhalve week voor Eeuwigheidszondag neemt de wijkouderling (telefonisch) contact op met de nabestaanden om te vragen of ze gebruikmaken van de uitnodiging. Tevens vraagt de wijkouderling wie de kaars aansteekt en welke naam er op het naamplaatje op de sokkel bij de kaars moet worden vermeld. De wijkouderling geeft dit z.s.m. door aan de predikant die op Eeuwigheidszondag dienst doet en aan de Diaconie, i.v.m. het aantal kaarsen, de te graveren naamplaatjes en de naam die daarop moet.
- De scriba geeft ruim op tijd aan het koffieteam door dat er na afloop van de dienst op Eeuwigheidszondag koffiedrinken is in de grote zaal.
- De diaconie verzorgt de kaarsen op de sokkel met naamplaatjes voor de overledenen (+ één extra 'algemene' kaars: voor gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar een dierbare hebben verloren die geen lid was van onze gemeente). Op de sokkel van de extra kaars komt de volgende tekst te staan: "Een sterfelijk mens in de hand van de Schepper".
- Ook verzorgt de diaconie de waxinelichtjes **en ruimt deze na afloop op**.

### Gang van zaken op Eeuwigheidszondag

#### Vóór de dienst

- De diaconie zet de kaarsen klaar op de liturgische tafel, vaak in samenwerking met de bloemencommissie die hiervoor een passend bloemstuk maakt. De diaconie neemt contact op met de bloemencommissie over de aankleding van de liturgische tafel. Ook het boek met de namen van de overledenen krijgt een plek!
- De diaconie zorgt voor een mand met waxinelichtjes en een spiegel. De spiegel ligt op de liturgische tafel; hier worden tijdens de dienst de brandende waxinelichtjes op gezet. **(NB: graag aandacht voor de plek van de liturgische tafel: óf voldoende ruimte om op het podium te stappen óf de tafel direct op de rand van het podium zodat mensen niet op het podium hoeven te stappen.)**
- De dienstdoende diakenen heten de nabestaanden van de verschillende families welkom in de hal van de kerk en begeleiden hen naar de kerkzaal.



### Tijdens de dienst

- Na de verkondiging worden de namen van de overledenen opgelezen door de predikant.
- De predikant nodigt degenen die namens de families de kaarsen aansteken één voor één naar voren. De kaarsen worden aangestoken aan het licht van de paaskaars m.b.v. een aansteekkaarsje. Daarna plaatsen ze de (brandende) kaars weer op de liturgische tafel. Wanneer er geen familie aanwezig is, steekt de wijkouderling de kaars aan.
- Daarna vraagt de predikant de ouderling van dienst om de laatste (extra) kaars aan te steken.
- De predikant nodigt tot slot alle gemeenteleden uit om een waxinelichtje aan te steken ter gedachtenis aan overleden dierbaren.

### Gang van zaken

- Een diaken staat met de mand met waxinelichtjes vóór de kansel.
- Een tweede diaken staat naast hem/haar met een brandend aansteekkaarsje dat aan de paaskaars is ontstoken.
- Een derde diaken nodigt gemeenteleden bank voor bank (**zoals bij het Avondmaal gebruikelijk**) vanaf de kant van de kansel om naar voren te komen en een waxinelichtje aan te steken en op de spiegel te plaatsen.

### Na afloop van de dienst

- De predikant nodigt nabestaanden naar voren om de kaars in ontvangst te nemen. De predikant overhandigt hun de kaars.
- Er is op eeuwigheidszondag altijd koffiedrinken na afloop.
- Een diaken brengt eventueel de kaars(en) die niet door familieleden is (zijn) aangestoken naar de desbetreffende familie(s).

**In de oktobervergadering bespreekt de diaconie de gang van zaken en komt tot afstemming van taken. De dienstdoende diaken heeft de eindverantwoordelijkheid voor klaarzetten en opruimen.**

*Bijlage: Uitnodiging nabestaanden*





Protestantse  
Gemeente  
Tollebeek

**Adres**  
Fazantendrift 10  
8309 AM Tollebeek  
**Website**  
www.pkn-tollebeek.nl

De **heer/mevrouw NAAM**  
**ADRES**  
**POSTCODE PLAATSNAAM**

Onderwerp: Eeuwigheidszondag **JAARTAL**

Tollebeek, **VERZENDDATUM**

Beste GEADRESSEERDE,

De gemeenschap met Christus en met elkaar is een gemeenschap die over alle grenzen heen reikt. Wij weten ons als Protestantse gemeente Tollebeek verbonden met de kerk wereldwijd *én hemelhoog*. Samen met hen die ons voorgingen vormen wij één gemeenschap van heiligen. Aan deze verbondenheid willen we in het bijzonder uiting geven op Eeuwigheidszondag.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 'Eeuwigheidszondag', gedenken we onze broeders en zusters die het afgelopen jaar zijn heengegaan. Ook onze **broeder/zuster NAAM OVERLEDENE, uw echtgenote/vader/moeder**, die op **OVERLIJDENS DATUM** is ontslapen, zullen wij deze zondag gedenken. Dit jaar valt deze zondag op **DATUM EEUWIGHEIDSZONDAG**.

Als teken van **zijn/haar** leven dat bij God voortduurt, wordt tijdens de dienst een kaars voor **hem/haar** aangestoken. Wij nodigen u uit om deze kaars aan te steken. Tijdens de dienst zal de voorganger, **NAAM DIENSTDOENDE PREDIKANT**, de namen van hen die ons zijn voorgedaan voorlezen. Daarna krijgt u de gelegenheid om naar voren te komen en de kaars aan te steken. Deze kaars mag u na afloop van de dienst mee naar huis nemen.

Wij nodigen u en uw familie van harte uit om deze zondag de kerkdienst bij te wonen. De kerkdienst begint om 9.30 uur en wordt gehouden in ons kerkgebouw aan de Fazantendrift 10-12 in Tollebeek. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd door een van onze diakenen, die u opvangt en verder vertelt over de gang van zaken in de dienst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de dienst bij te wonen, dan zal de kaars door een ouderling of diaken worden aangestoken. De kaars wordt dan later persoonlijk bij u thuis gebracht.

Uw wijkouderlingen **NAAM WIJKOUDERLING(EN)** zullen uiterlijk **DATUM +/-ANDERHALVE WEEK VOOR EEUWIGHEIDSZONDAG** a.s. contact met u opnemen om te vragen of u op zondag **DATUM EEUWIGHEIDSZONDAG** aanwezig zult zijn. Omdat op de sokkel van de kaars een naambordje komt met de naam van de overledene, zal hij/zij u ook vragen welke naam u op het naambordje gegraveerd wenst te hebben.

Wij hopen dat wij u over het bovenstaande voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderlingen (telefoonnummer **TELEFOONNUMMER WIJKOUDERLING(EN)**) of met de scriba, (**NAAM SCRIBA**) (telefoonnummer **TELEFOONNUMMER SCRIBA**).

Met vriendelijke groeten,  
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tollebeek,

**NAAM SCRIBA** (scriba)

